

# Lied 996 Om eenvoudigen van geest

tekst: Jan Veulemans  
melodie: Paul Schollaert

Om een - vou - di - gen van geest  
aan wie de he - mel toe - ge - zegd is,  
hen die wo - nen in ver - driet  
en voor wie vreug - de weg - ge - legd is,  
om wie Gij za - lig hebt ge - pre - zen,  
Heer, wil ons van het kwaad ge - ne - zen.

crlh20131007

2.

Om zachtmoedigen van hart, geroepen om het land te erven,  
hen die hongeren naar recht en die Gij recht zult doen verwerven.  
om wie Gij zalig hebt geprezen, Heer, wil ons van bedrog genezen.

3.

Mensen van barmhartigheid, die uw barmhartigheid zal sparen,  
al wie met een zuiver hart U eenmaal ziende zal ervaren,  
om wie Gij zalig hebt geprezen, Heer, wil van blindheid ons genezen.

4.

Vrededbrengers onder ons, die Gij uw kinderen zult heten,  
mensen om uw naam vertrapt, die zich in U geborgen weten,  
om wie Gij zalig hebt geprezen, Heer, wil ons van onszelf genezen.

